

Utbytesrapport – NTNU Trondheim

- Hemuniversitet: Aalto
- Studieprogram: M.Sc. IEM – Framtidens Industriföretag
- Utbyte: NTNU Trondheim, Vår 2018



Val av utbytesplats

En utbytesperiod i ett Nordiskt universitet var en obligatorisk del av mina huvudämnesstudier. I praktiken valde jag mellan Köpenhamn (DTU), Stockholm (KTH) och Trondheim (NTNU). Av dem var Trondheim kanske mest 'exotisk'. Friluftslivet och naturen var de mest avgörande sakerna varför det blev just Trondheim.

Praktiska arrangemang vid ansökan och i NTNU

Alla praktiska saker, officiella ansökan, boende etc. var relativt enkla att ordna, för att jag kom från ett annat nordiskt land och åkte på Nordtek-utbyte. Mest handlade det om att fixa studieplanen i hemuniversitetet, välja lämpliga kurser i NTNU och planera finansieringen och boende.

Ansökningsprocessen i NTNU var lätt efter att studieplanen hade godkänts i Aalto. Jobbigaste saken var högst antagligen skannandet och skickandet av kandidatbetyget.

Finansieringen baserade sig på några stipendier och FPA-stöd. Studiekordinatorn i Aalto kan högst antagligen tipsa om platser varifrån det lönar sig att söka om stipendier. I regel är ju Norge ett relativt dyrt land att bo i, så det måste man ta i beaktande i planerna. Å andra sidan var resekostnaderna till Trondheim relativt låga.

När man studerar i Norden, behöver man i regel inte skaffa speciella försäkringar om man inte vistas utomlands i mer än 90 dagar i rad. Man kan också räkna med att hälsovården och dylikt fungerar bra vid behov. Vad jag vet, så flög alla finländare från Trondheim i något skede av vårterminen till Finland och på så vis undvek man behovet att skaffa extra försäkringar osv. Officiellt bodde jag hemma i Finland under hela utbytet.

Ankomst till NTNU

SiT (Studenterna i Trondheim) kunde erbjuda ett bostadskontrakt till alla utbytesstuderanden som kom till Trondheim för vårterminen. Man måste ansöka om en lägenhet ganska tidigt på hösten, men när man sedan hade tagit emot bostaden, så var det undanstökat. Själv bodde jag i Moholt studentbyn där också de flesta andra utbytesstuderanden bor. En annan möjlighet är att bo privat, men då lönar det sig att planera boendet med ett gäng andra utbytesstuderanden. Det finns en bra matbutik (Rema 1000) och bra träningsfaciliteter i Moholt.

Till fots är det ungefär 3 kilometer till universitetet från Moholt, eller så kan man ta buss nummer 5. Också Berg studentby är relativt nära campusområdet, men de andra studentbyarna är längre borta från universitetet. Jag skulle rekommendera att bo i Moholt eller kanske Berg.

Det finns egentligen inget tutorprogram eller motsvarande. Studierelaterade saker får man reda ut och ordna själv och fritidsaktiviteter hittar man nog bara man vet vad man vill göra. NTNU Idrett (NTNUI) är kanske den största eller åtminstone den mest aktiva studentorganisationen. Det är i praktiken universitetets idrottsklubb. Vad än nivån eller grenen är, så kommer man att hitta en grupp inom NTNUI. Speciellt populära är grupperna för vintersporter, men de ordnar också till exempel innebandyträningar eller badminton, bara för att nämna några. Via NTNUI lärde jag mig att känna kanske mest norrmän, medan man inom studierna är man för det mesta med andra utbytesstuderanden. Andra studentorganisationer är European Student Network (ESN) och linjeföreningarna (motsvarar gillen i Otnäs). ESN ordnar mycket fina resor för utbytesstuderanden, men linjeföreningarna syns inte riktigt alls för utbytesstuderanden.

Boende i Trondheim

Hyran var inte så dyr som jag hade förberett mig för. Ett rum med ett delat kök och badrum med värme, el och internet var ungefär 400 euro per månad. Moholt studentby var mycket likt SMT eller JMT i Otnäs.

Studentservicen vid NTNU var dålig eller till och med obefintlig. Man var tvungen att ta reda på sakerna ganska mycket för sig själva eller med andra kompisar från Aalto. Koordinatören i Aalto hade bra koll om sakerna och kunde hjälpa mycket. Vi anmälde oss till de planerade kurserna och allt gick riktigt bra ända till slut.

Undervisning och kurser

Undervisningsspråket var engelska, men en del lärare använde en hel del norska ibland. De flesta IT-system var på norska. Skrivna norska förstår man ju bra om man kan svenska, men talad norska kan vara lite svårt att hänga med i.

Att studera i Aalto är ganska fritt och man ansvarar själv för vad man gör och hur man fixar sina studier. I NTNU var studierna mer som i skolan: mycket närvaro, enkla veckouppgifter och lättare kursinnehåll än i Aalto. Vad jag förstod av de andra aaltostuderanden, så hade vi alla det ganska lätt med studierna. Jag skulle säga att magisterkurserna i NTNU kunde jämföras med kandidatkurser i Aalto.

Bästa kurserna jag tog var (i) Quality and performance-oriented management och (ii) Risk Analysis.

Quality and performance-oriented management (TPK4110) undervisades av en ung professor som hette Bjørn Andersen. Föreläsningarna var intressanta och professor var bra i att undervisa. Jag kan rekommendera den här kursen till alla som åker till utbyte till NTNU från Aalto.

Risk Analysis TPK5160 är också riktigt passlig för ingenjörstuderanden. Undervisningsmetoderna var ganska traditionella: lite tråkiga föreläsningar och ett litet grupparbete. Ändå var innehållet och det man fick ut av kursen riktigt intressant och bra.

Vårsemestern

| | |
|--------------------|---------------------|
| Orientationsvecka: | 3.1. - 5.1.2018 |
| Undervisning: | 8.1. – Start of May |
| Tentperiod: | 14.5.-9.6.2018 |

Orientationsveckan var inte lika intensiv som de brukar vara i Aalto. Man fick en hel del nyttig information, men allt var på en ganska allmän nivå, för att orientationsprogrammet var gemensamt för alla utbytesstuderanden. Man lärde sig känna lite nya människor och fick en uppfattning om att hurdana människor som kommit till Trondheim.

Undervisningen pågår från januari till maj, med en veckas påsklov i mitten. De flesta norrmännen flög till Oslo eller annanstans hem för påsken, så Trondheim var ganska tyst under de par veckorna. De kurserna som jag tog krävde närvaro 3-4 dagar per vecka. Undervisningen slutade i april-maj skiftet, men tentperioden började först i mitten av maj. Man hade bra med tid att lite resa i Norge under de par veckorna. Tenterna var utsplittrade konstigt på en fyra veckor lång period i maj-juni, så då var det också relativt bra med tid att resa och dylikt.

Fritid och resor

Norge är ett fint land att resa i. Om man tycker om färdigt planerade resor med en massa tyskar, så kan man åka på ESNs resor, vilka säkert är fina. Men, jag valde att planera mina egna resor med kompisar. Båda är riktigt bra möjligheter, beroende på vad man själv tycker om.

Hyrbil + sovsäck + vandringsskor är en riktigt bra kombination för att undersöka Norge. Det finns massor med fina fjäll och annan natur. Jag skulle inte rekommendera att åka i utbyte till Trondheim om man inte tycker om idrott eller utomhusaktiviteter; annars börjar staden kännas ganska ganska jätte liten under våren.



Exempel på kostnader

1 EUR = 9,5 NOK våren 2018.

| | | |
|--|--------|-----------------|
| Bussbiljett i Trondheim | 460 | NOK/månad |
| Hyra (eget rum med delat kök och badrum) | 3850 | NOK/månad |
| HEL-OSL-TRD flyg | 120 | EUR /tur |
| Lunch på campuset (14,5 NOK / 100 g) | 60-110 | NOK |