

## Utbyte till Hangzhou

Hösten 2019 åkte jag på utbyte till Zhejiang University i Hangzhou, Kina, för att studera kinesiska och kinesisk kultur. Innan utbytet fanns det en hel del pappersjobb att sköta med visum och försäkringar men för övrigt gick alla förberedelser riktigt smidigt.



Hangzhou är en storstad på ca 10 miljoner men staden är överraskande grön. Hangzhou är känd för sjön West Lake, som är ett UNESCO världsarv och stadscentrumet ligger direkt öster om sjön. Dessutom finns det många olika tempel och bergsområden kring staden och jag tillbringade många veckoslut och eftermiddagar med vandring.



Under mitt utbyte studerade jag i programmet *Chinese Language & Culture*. I vår klass var tre kontinenter och tio olika länder representerade. Vi hade kurser i grammatik, skrivande, tal och lyssnande och regelbundet förhör och prov. Studerandet var intensivt men det var superkul att lära sig lite kinesiska. Med klassen gjorde vi också utflykter och lagade mat då och då.



Jag bodde i en riktigt mysig studentbostad, där jag delade rum med en annan tjej, i en byggnad avsedd för endast studeranden på campusområdet.



Rummet skiljde sig en hel del från delade studentbostäder i Finland. Det var förbjudet att laga mat och duschen var en slang, som bara hängde ner bredvid toaletten. Vi hade turen att ha normala toaletter med sits och inte endast hål i golvet. Värmande och nedkylning av rummet sköttes allt med luftkonditionering, vilket är allmänt i Kina. Ineffektiva uppvärmningen och oisolerade enkla glas i fönstren förvånade mig lite.

Även om studierna var rätt intensiva, fanns det då och då tid för utflykter, utgångar och lite resande. Dessutom deltog jag regelbundet i aktiviteter av föreningarna *Toastmasters ZJU* samt *English Corner*. De var båda ypperliga möjligheter för att lära känna folk och öva sin kinesiska.

I hela Kina har man en veckas ledighet från och med första oktober eftersom det är deras nationaldag den 1 oktober. Då åkte vi med några andra utbyteselever med 6 timmars snabbtåg till Xiamen, som ligger helt vid kusten i södern. Alla tåg var överfulla eftersom hela landet har semester samtidigt. I Xiamen utforskade vi staden samt lokala sevärdheter och matkultur.



Därefter fortsatt vi till Wuyshan, som är ett vackert bergsområde, för att vandra och se mera av natur. Vi övernattade i hostel, där hade vi blev vänner med kackerlackor. Ägaren bjöd oss varje kväll på hans egenproducerade tee och *baijiu* (lokal ~60 % sprit) och gav oss tips om vart det lönar sig att ta sig för att se de finaste soluppgångarna. En morgon vandrade vi upp till ett buddhistiskt tempel för att se soluppgången klockan 6. I templet bjöd sedan munkarna oss på frukost. I området fanns få andra turister, ofta såg folk länge på oss och ibland ropade barn: *waiguoren, waiguoren!* (utlänningar, utlänningar!).





I november åkte jag till Peking och besökte bl.a. kinesiska muren, den förbjudna staden och himmelstemplet. Direkta Snabbtåget från Shanghai till Peking tar 5 timmar och åker 300 km/h. Peking har mycket mera kulturella ställen man kan besöka jämfört med t.ex. Shanghai, som är modern med dess enorma skyskrapor.

Den förbjudna staden är ett mycket större område än man först skulle föreställa sig. Vid den kinesiska muren var jag överraskad över hur många äldre människor som gick där även om trapporna är väldigt branta och hala. Generellt är äldre människor väldigt aktiva i Kina och man ser ofta äldre människor hålla på med taiji, muskelövningar, kortspel eller dans i parker och på vandringsstigar.



Shanghai är endast en halv timmes snabbtåg från Hangzhou. Förutom skyskraporna vid Pudong, har Shanghai också många olika tempel, pagodor och museer man kan besöka.



Även närmare Hangzhou finns många fina ställen att besöka helt för dagsutflykter. Det finns något för alla, de som gillar mera natur och vandring, kultur eller stadsliv. Jag tyckte mycket om att besöka olika tempel under min vistelse i Kina eftersom det är något så annorlunda till vår kultur. Ofta befann sig tempel på bergstoppar eller kullar.

Innan det kinesiska nyåret fanns det en hel del olika lanternor och dekorationer på gatorna och alla önskade gott nytt år till varandra, vilket kändes lite underligt i slutet av januari.



Kinesisk mat i Europa är inte samma sak som kinesisk mat i Kina. Alla grönsaker, gurka, sallad, aubergin, morot, groddar osv. är alltid stekta och simmar i olja. Köttet och fisken har nästan alltid ben. Ris eller nudlar finns vid varje måltid. Jag åt dagligen i kantinerna vid universitetet. Kantinmaten



var riktigt bra och det fanns frukost, lunch och middag. Mina kinesiska vänner sade att de gärna äter vid kantinerna eftersom man då kan vara säker att maten är ren.



Det är billigt att äta ute i Kina och därför lönar det sig ofta inte ens själv att laga mat. Kineser äter ofta ute.



Kina har inte en likadan cafékultur som Finland och det finns inte så mycket caféer. Om det finns, är deras produkter förhållandevis dyra medan kinesisk mat är billigt. Däremot äter kineser ofta frukt och saltiga snacks, bl.a. korvar, solrosfrön, saltade ägg och tofu, på gatorna som mellanmål.

Under utbytet lärde jag mig uppskatta mycket vi har i Finland men jag kommer att sakna livet i Kina, vänliga människor, snabb leverans på beställda varor på internet, god mat och möjligheten att prata kinesiska men framför allt vänner. Under flera månader hinner man hitta många goda vänner, andra utlänningar men också kineser. Eftersom den egna familjen är långt borta, blir vännerna de närmaste man har utomlands.